



'Jezus is veel dichterbij dan je vaak denkt'

Dick de Bruijn is 66 en toch zit hij al meer dan 50 jaar in het kwekersvak. 'Op m'n dertiende werkte ik al in de kwekerij in Boskoop. Daarnaast ging ik tweeënhalve dag per week naar de lagere tuinbouwschool. Twee en een halve dag ja, omdat in die tijd zaterdag ook nog als een werkdag werd beschouwd...'

Dick is een van de bijna 800 kwekers in Boskoop, het dorp in het Groene Hart dat (inter)nationaal bekend staat om zijn sierteelt. In de afgelopen decennia specialiseerde hij zich in heide. Heide? 'Ja, vergis je niet, daar zijn wel meer dan 1000 soorten van.' Hij wijst naar een klein wit bloempje in de voortuin. 'Je kunt het hele jaar door bloeiende heide in de tuin hebben. Op het hoogtepunt van ons bedrijf verkochten we er wel een kwart miljoen per jaar van. We hebben nog prijzen gewonnen met versierde stands op de Floriade.'

Op dit moment richt het bedrijf zich meer op groenbeplanting. Dick doet het inmiddels rustiger aan, hij draagt zijn werk in etappes over aan zijn kinderen.

In een terugblik op zijn leven komen ook inktzwarte bladzijden voorbij. 'Mijn vader overleed plotseling, toen ik 20 was, ik zat in militaire dienst. 53 jaar werd hij. Zoals iedereen die met de dood te maken krijgt, bleef ik met onbeantwoorde vragen achter. Waarom hij? Waarom zo jong?'

Vele jaren later zou Dick in de naaste familiekring nog eens te maken krijgen met de dood. Zijn eerste vrouw, Anneke, overleed aan de gevolgen van borstkanker. In april werd het ontdekt, in februari stierf ze, 51 jaar oud. 'Die gebeurtenissen slaan littekens in je leven, die altijd blijven schrijnen. Soms kan het zomaar in

een flits door me heen schieten, als ik met de kleinkinderen gezellig rond de tafel zit: Anneke heeft hen nooit gezien.'

Hoe diep de dalen in zijn leven ook waren, als er geen Pasen bestond, dan zou het pas echt uitzichtloos zijn geweest, zegt Dick. 'Pasen betekent voor mij véél meer dan het Kerstfeest. Van jongsaf aan ben ik geïnteresseerd geweest in zaken die met het geloof te maken hadden. Als klein jochie kwam ik vaak bij een oude buurvrouw die me over het geloof vertelde. Eén van de mooiste verhalen gaat over Jezus die, na zijn opstanding uit de dood, een eindje meeloopt met de Emmaüsgangers. Ze zitten helemaal in de put, en hebben daardoor niet in de gaten dat Jezus hun reisgenoot is. Dat vind ik fascinerend, omdat dat ook zo vaak onze ervaring is. Hij is veel dichterbij dan je vaak denkt.

Dat de dood is overwonnen, is even onbegrijpelijk als vreugdevol. De dood is niet het eindpunt. Het leven stopt niet bij onze zwarte bladzijden. Dat is de kern van het christelijk geloof. In welke godsdienst vind je dat nou?'

'Astronaut André Kuipers heeft ons vanuit de ruimte foto's laten zien van de aarde. Prachtige plaatjes, die kleine planeet in dat onmetelijke heelal. Met Kerst hebben we gevierd dat de Schepper zelf naar deze aarde is gekomen, in de geboorte van Jezus Christus. Hij heeft het leven met ons gedeeld. En Hij heeft de zwarte schaduw van de dood weggenomen, waardoor er eeuwig leven is. Dat is het perspectief van Pasen!'